

Willem de Vink

JEZUS MESSIAS

De man die de wereld verandert





Waarom dit stripboek?

Op mijn negende ontdekte ik hoe leuk het is om boekjes te maken. Tot die tijd speelde ik vooral op straat. Op een dag wilde ik op mijn fiets een militaire colonne doorkruisen, maar ik werd geschept door een legervoertuig. Toen mijn moeder me in een plas bloed zag liggen, riep ze Jezus aan. Tijdens mijn herstel moest ik lang in bed blijven. Om mezelf te vermaken ging ik boekjes schrijven, die ik ook van tekeningen voorzag.

Ik was zeventien toen ik schetsen begon te maken voor een stripboek over Jezus. Als kind was Jezus al mijn held, en strips publiceerde ik sinds mijn veertiende, dus lag dit idee voor de hand.

In de jaren die volgden rijpte dit plan. Ik wilde het verhaal eenvoudig vertellen, zodat het begrijpelijk zou zijn in allerlei culturen over de hele wereld. Daarom ontwikkelde ik een heldere tekenstijl.

Mijn vrouw Marian en ik besloten om het stripboek *Jezus Messias* zonder winstoogmerk beschikbaar te stellen. De eerste oplage werd mogelijk dankzij een gift van een vrouw die in 1889 was geboren. Van het Nederlands, Frans, Russisch en Swahili rolden meer dan 300.000 exemplaren van de pers. Er verschenen ook edities van minder dan 500 boeken in kleine talen met namen als het Nawdm (Togo), Tamasheq (Mali), Aukaans (Suriname), Abau (Papoea Nieuw Guinea) en Kuvi (India). Er zijn tot nu toe meer dan 99 vertalingen uitgebracht en naar schatting zo'n 1,4 miljoen boeken verspreid.

Marian en ik zijn dankbaar voor iedere persoon die we blij kunnen maken met Jezus. Duizenden mensen maken dankzij dit boek voor het eerst kennis met hem. Iemand zei: 'Nu is Jezus ook van ons, want hij spreekt onze taal!'

Willem de Vink



Waarom Jezus?

Je hebt met dit stripboek een getekend verslag van het leven van Jezus in handen. Zijn levensverhaal boeit miljoenen mensen van alle leeftijden over de hele wereld. Het is de ontknopning van het grote thema van de Bijbel: God is op zoek naar één mens die kan instaan voor alle mensen.

Al op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt die ene mens aangekondigd. De profeten voorspellen hem. Alles in de Bijbel loopt uit op zijn komst, die in vier verslagen wordt beschreven. Dit stripverhaal is gebaseerd op deze getuigenissen.

Jezus kwam tijdens het begin van onze jaartelling in een eenvoudig gezin in Israël ter wereld. Bij zijn

Maar Jezus kwam met genade. Hij riep de komst van Gods koninkrijk uit. Zijn onderwijs ging over liefde, vergeving en herstel. Zijn aanpak was mensen genezen en vrijspreken. In zijn optreden sloot hij niemand uit.

Het belangrijkste wat Jezus heeft gezegd is misschien wel: 'Heb je vijanden lief'. Zijn levensweg zou uitlopen op een aangrijpende demonstratie van die woorden. Hij werd door allerlei mensen en instanties beoordeeld, maar niemand vond iets slechts in hem. Toch werd hij veroordeeld en als een misdadiger aan een kruis opgehangen. In zijn laatste uren bad hij: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.'



geboorte zongen engelen over vrede op aarde. Maar kwade machten kwamen in opstand tegen hem. Het is verrassend hoe hij die uitschakelde. Zijn overwinning heeft ook voor ons betekenis, omdat we allemaal worstelen met haat en geweld.

Jezus bracht het grote probleem in onze menselijke verhoudingen aan het licht. We blijven elkaar maar beschuldigen en uitsluiten. Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat bracht veroordeling in de wereld. Mozes kwam met de wet. Dat maakte mensen nog sterker bewust van oordeel.

Jezus' dood heeft grote betekenis. Als enige onschuldige onder de mensen nam hij de schuld van alle mensen op zich. Daarom kunnen we elkaar niet langer blijven beschuldigen en veroordelen. Jezus roept ons uit de cirkel van angst, haat, uitsluiting en geweld waarin we elkaar gevangen houden. Er is voor iedereen vergeving. En genezing. En vrijspraak. En de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Want Jezus stond op uit de dood. Zijn liefde overwint het kwaad. Jezus bezit een kracht die iedereen kan inspireren om te geloven in vrede op aarde. Zijn vrede begint in je eigen hart...



Waarom komen zoveel mensen samen bij de rivier?



Maak je klaar, want God gaat iets nieuws doen!



Begin een nieuw leven!



Je kunt niet aan God ontsnappen. De bijl van Gods oordeel ligt al klaar bij de wortels van de bomen.



Elke boom, die geen goede vrucht geeft, wordt omgeknapt en in het vuur gegooid.



Hoor dat nou! Zijn we soms niet goed genoeg?

Niemand kan Gods oordeel ontlopen. Maar na mij komt iemand die jullie van binnenuit kan veranderen. Hij zal jullie redden.



Wil je echt anders gaan leven? Begin dan opnieuw. Laat je dopen in water.



Zo laat je zien dat je een nieuw leven wilt beginnen.



De profeet bij de rivier wordt Johannes de Doper genoemd...

Het gaat niet om mij. Ik maak jullie klaar voor de komst van iemand anders. Hij zal laten zien wat God met jullie wil. Hij zal jullie dopen met het vuur van Gods Geest. Dat zal andere mensen van jullie maken.



En dan...



Ik zou door u gedoopt moeten worden.



Doe nu maar. We moeten alles doen wat God van ons vraagt.



Vader, dat uw koninkrijk zal komen en uw wil zal gebeuren!



Plotseling klinkt er een stem uit de hemel...

Ja!
Jij bent mijn geliefde Zoon!
Jij bent de man naar mijn hart!