

365 dagen met Jezus

INSPIRATOR

Willem de Vink



BARNABAS

Eerder verscheen:

Goede genade!
ISBN 978-90-8520-083-3

Genade op genade
ISBN 978-90-8520-146-5

Inspirator
365 dagen met Jezus
Willem de Vink

ISBN 978-90-8520-237-0
NUR 707

Boekverzorging: Marian de Vink
Illustraties binnenwerk: Willem de Vink

De letters die de titel INSPIRATOR op het omslag vormen geven details weer uit schilderijen van kunstenaars die door Jezus zijn geïnspireerd: Chagall, Grünewald, Van Eyck, Gauguin, Munch, Holman Hunt, Rothko en Dali.

Bijbelteksten worden geciteerd uit De Nieuwe Bijbelvertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, tenzij anders aangegeven.

© 2012 UITGEVERIJ BARNABAS – HEERENVEEN
Alle rechten voorbehouden

Uitgeverij Barnabas is onderdeel van Uitgeversgroep Jongbloed te Heerenveen

www.jongbloed.com

Inhoud

01-07 januari	Jezus komt met zijn genade en waarheid	16
08-24 januari	Jezus, het lam van God	23
25-31 januari	Jezus voor jou de woestijn in	40
01-12 februari	Kom en zie Jezus	48
13-18 februari	Feest met Jezus	60
19-23 februari	Jezus in zijn vaderhuis	66
24-29 februari	Opnieuw geboren	71
01-05 maart	Liefde veroordeelt niet	78
06-12 maart	Levend water voor iedereen	83
13-19 maart	Het is nu genadetijd	90
20-31 maart	Is de wet vervuld, dan komt genade beschikbaar	97
01-07 april	Genade in actie	110
08-18 april	Genade komt vanuit rust	117
19-21 april	Vrij van zelfverwerping	128
22-30 april	Gelijkenissen tonen Gods hart	131
01-10 mei	Jezus is de beste voeding	142
11-18 mei	Jezus overwon alle doodsmachten	152
19-24 mei	Jij mag schitteren zoals Jezus	160
25-27 mei	Genade ontvang je in nederigheid	166
28-31 mei	Jezus is een familieman	169
01-02 juni	De stad van Jezus	174
03-09 juni	Stromen van levend water	176
10-13 juni	Geen veroordeling in Jezus	183
14-25 juni	Uit de duisternis, in het licht	187
26-30 juni	De beste herder	199

Inhoud

01-09 juli	Jouw steen is weggerold	206
10-13 juli	Jezus heeft met jou geruild	215
14-16 juli	Meer vergeving, meer liefde	219
17-27 juli	Jezus, koning van vrede	222
28-31 juli	Jezus Mensenzoon	233
01-06 augustus	Jezus' liefde gaat tot het uiterste	238
07-11 augustus	Brood en wijn, telkens weer voor jou	244
12-18 augustus	De nieuwe liefde	249
19-23 augustus	Liefde leidt tot vergeving	256
24-31 augustus	Jij, Jezus en onze Vader	261
01-02 september	De kracht van Jezus' naam	270
03-15 september	Van genade mag je vrucht verwachten	272
16-30 september	De kracht van Gods Geest in jou	285
01-13 oktober	Het gebed van de Bruidegom voor zijn bruid	302
14-21 oktober	Jezus gaat vrijwillig – voor jou	315
22-30 oktober	Jezus wordt afgekeurd, zodat jij wordt goedgekeurd	323
01-08 november	Jezus wordt vernederd om jou te verhogen	334
09-20 november	Jezus sterft om jou zijn leven te geven	342
21-30 november	Voorbij het kruis begint de zegen	354
01-06 december	Jouw opstandingsleven in opstandingskracht	366
07-17 december	Jouw nieuwe leven, vol van Jezus	372
18-22 december	Elke start met Jezus: altijd succes	383
23-31 december	Jezus' liefde heeft het laatste woord	388

Jezus is unieke inspiratie voor elke dag

Het is helemaal niet zo vreemd dat jij je wilt laten inspireren door Jezus. Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch is er geen opleiding die zoveel leerlingen heeft voortgebracht als Hij. Namen van staatshoofden, uitvinders, kunstenaars, topsporters en publiekssterren komen en gaan – maar zijn naam nemen mensen telkens opnieuw in de mond.

Jazeker, ze hebben het altijd weer over Hem: Jezus Christus. Een man die tweeduizend jaar geleden leefde. Grootgebracht in een uithoek van het Romeinse Rijk. Werkte maar drie jaar in het openbaar, grotendeels in een gebied dat kleiner is dan de provincie Utrecht. Toch is Hij geen moment uit de aandacht van mensen verdwenen, omdat zijn invloed echt alles verandert.

Gek misschien, maar het lijkt wel of Hij leefde om te sterven. Hij werd geëxecuteerd aan een barbaars martelwerktuig, hoewel Hij zonder schuld was. Het lijkt erop dat Hij zichzelf vrijwillig uitleverde uit liefde. Maar die liefde was dan wel sterker dan de dood, want daar stond Hij na drie dagen weer uit op – en dat is misschien wel het meest verbazingwekkende.

Hij leeft dus, Jezus Christus – en kan dat bewijzen ook. Want Hij kan zijn bijzondere levenskracht, zijn liefde, wijsheid, rust, veiligheid, voorspoed, avontuur, vrijheid en alles wat Hij bezit zomaar delen met jou en mij. Concreet, voelbaar, aanwijsbaar.

Als dat zo is? Als dat zo is ... nou, dan is Hij al onze aandacht waard. Dus vraag ik je: wat doe jij met Jezus?

Vanaf nu zijn we dagelijks met Hem bezig – met Jezus, oké? Je zult verstand staan van alles wat Hij teweegbrengt!

Bedenk maar eens wat Hij in zijn korte bestaan op aarde allemaal al teweegbracht. Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin, maar zijn loopbaan nam een totaal andere wending. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk landje, niet groter dan België, in het immense Romeinse Rijk, en toch kreeg Hij wereldfaam. Zijn familie was niet welgesteld en Hij kwam niet uit een invloedrijk milieu. Toch joeg Hij als baby de overheid de stuipen op het lijf, zodat er een massale kinderslachting volgde. Hij ontving als zuigeling van een stel mannen uit het oosten zoveel cadeaus, dat zijn ouders hem daarmee de rest van zijn kindertijd konden onderhouden. Als twaalfjarige jongen deed Hij geleerden versteld staan. En als volwassen man veranderde Hij water in wijn, liep over water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer zieken dan dokters doen tijdens hun hele loopbaan. Hij onderhield minstens twaalf leerlingen, met wie hij dag en nacht optrok. Hij voorzag een menigte van voedsel, had aandacht voor kinderen, doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar vrouwen aan te moedigen om het voortouw te nemen. Hij kwam op voor de zwakken en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij was vol genade en sprak mensen vrij van elke veroordeling, maar voor mensen die anderen de wet op wilden leggen was Hij uitermate streng. Met religie had Hij niks, met relaties des te meer.

De massa dweepte met Hem. Toch liet Hij zich doelbewust aan het gerecht uitleveren. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Daar riep Hij: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.' Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, drieëndertig jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende bliksemcarrière, maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door een stel leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Sindsdien wordt dit goede nieuws over de hele wereld verkondigd.

Uit alles valt op te maken dat er een bijzonder geheim achter Jezus' optreden schuilgaat. Hij zorgde immers voor de allergrootste verandering die maar denkbaar is: Hij keerde de dood om in leven. Wie is deze man?

Hij werd door God aangewezen, wordt door engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen. Jezus Christus. Wie is Hij? Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; Hij is het leven zelf. Wie het leven zoekt, zal Jezus vinden. Hij is niet gekomen om zijn waarheden naast andere waarheden te stellen; Hij is de waarheid zelf. Neem je de waarheid serieus, dan kom je uit bij Jezus. Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hijzelf is liefde. Bij Jezus vind je wat je zoekt aan liefde. Hij spreekt niet over nobele mensen die iets moeten opofferen; Hij offerde zichzelf. Zoek je naar het goede, dan zul je ontdekken dat Jezus het beste geeft. Hij stelde geen wetten en regels op, dicteerde geen stappen naar succes, bond niemand aan afspraken; Hij droeg zijn Geest over. Die vertolkt Jezus' stem in jou om je te vertellen hoe je gezond, veilig en zinvol zult leven. Jezus verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden en zelfs de dood op zich. Dus hoe diep je ook zit, Jezus ging dieper, om je hoger op te tillen. Hij componeert geen volmaakte muziek, schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is zelf volmaakt. Jouw verlangen naar volmaaktheid kan alleen door Hem worden bevredigd. Hij is niet gekomen om iets over God te beweren; Hij is God zelf. Wie Jezus leert kennen, leert God kennen: God als de bron en de reden van jouw bestaan, omdat Hij jou altijd al wilde en je altijd zal willen. Jezus brengt God als Vader in jouw leven. Daarin is Hij uniek.

Wie staat waar Jezus staat, staat in het centrum van het leven. In Hem worden de vragen van leven en dood en van hemel en aarde beslist. En ook jouw vragen. Wie ben ik? Waarom besta ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Die vragen zijn voor iedereen belangrijk. Niemand anders dan Jezus geeft je daarop een definitief antwoord.

Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets belangrijkers over God gezegd dan dat God is als Jezus. En er is nooit iets belangrijkers over mensen gezegd dan dat mensen mogen zijn als Hij. Daarom werd God de mens Jezus

Christus. Hij bewerkte een unieke eenheid: God en mensen kunnen voor altijd samen zijn. Jij en ik mogen één zijn met Jezus. Daarmee ontvangen we onze bestemming, want Jezus en het menselijk hart zijn voor elkaar gemaakt. Als die twee bij elkaar gebracht worden, Jezus en jij, is er vervulling, vrede, rust, geluk. In zijn aanwezigheid leer je wie je bent en hoe je mag worden, want daar leer je allereerst hoe God jou ziet. Jezus kwam op ons niveau (ons laagste niveau) om ons op te tillen naar zijn niveau (Gods niveau). Hij brengt ons leven tot bloei als Gods zonen en dochters.

Wat is Jezus' geheim? Dat Hij Gods Zoon is, die bevestigt dat jij ook een kind van God bent. Omdat Jezus er is, weet je zeker dat jij er mag zijn, voor altijd en eeuwig. God als Vader ziet jou immers als zijn geliefde kind.

Wat denk je van Jezus? Niemand is zo uitdagend, maar niemand is ook zo veilig. Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste. Niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen. Niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood. Niemand die verklaarde dat je God alleen kunt kennen als je hem kent. Niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten. Niemand die zei dat hij uit de hemel terug zal komen. Niemand die leven in overvloed belooft, eeuwig leven, dat nu al begint. Niemand – behalve Jezus.

Niemand is zoals Jezus. Die is. Niemand maakt meer geschiedenis. Die was. Niemand zal meer de toekomst bepalen. Die komt.

'Jezus is Heer', klinkt de oeroude belijdenis van de kerk – en die blijft klinken. Want eens zal iedereen Hem erkennen als de grootste autoriteit. Dan zal alles wat ooit geleefd heeft en alles wat bestaat zich naar Hem schikken. Jezus heeft zelf al de hoogste plaats ingenomen en ons meegenomen in zijn luister. Straks zal Hij alles en iedereen op z'n plaats zetten.

Jezus zal lichamelijk terugkeren op aarde. In het Nieuwe Testament wordt deze wederkomst meer dan driehonderd keer genoemd. Alles in de Bijbel, in de geschiedenis en in de actualiteit wijst in de richting van Jezus' terugkeer. De hele schepping wacht op dat moment.

Jezus laat zijn kerk nu al delen in zijn schitterende toekomstplannen. Die werkt Hij door zijn Geest uit in ons midden – en ook in jou. Hij is nu, terwijl je dit leest, al met jou begonnen aan dit avontuur!

Dit is wel duidelijk: Jezus is de geweldigste en aantrekkelijkste persoon die ooit heeft geleefd. Hij is werkelijk uniek. Zijn liefde bracht Hem zo ver dat Hij zijn leven voor ons gaf. Maar dat is niet alles. Het wonder is dat Hij leeft en dat Hij met zijn Geest in ieder van ons wil leven.

Je kunt een relatie met Hem opbouwen. Je mag met Hem optrekken. Naar Hem kijken en luisteren. Jezelf voeden met zijn liefde. Hem bewonderen en plezieren. Je bent gemaakt om Hem te aanbidden. Je zult merken dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Niets geeft meer vervulling dan omgaan met Hem. Jezus verbindt zich met mensen die in Hem geloven en zich aan Hem toevertrouwen. Hij scheidt een liefdesband; Hij heeft alle weerstand weggenomen en zal altijd bij ons zijn. Bij óns – in meervoud: dus niet alleen bij jou of mij. Hij is de stichter van de kerk van alle eeuwen, omdat Hij wist dat je niet in je eentje zijn lieveling kunt zijn. Waarom niet? Je hebt anderen nodig om Hem beter te leren kennen, mensen met een andere persoonlijkheid, een ander leven en een andere leeftijd, en ook mensen uit andere culturen. Samen kun je meer ontdekken van de enorme rijkdom die er in Jezus schuilt, en samen kun je dat ook sterker weerspiegelen in de wereld om je heen. Geloven in Jezus doe je dan ook samen.

Let op de kerk: God zal alles wat Jezus volbracht heeft in de kerk die Jezus verhoogt tot zijn volle recht laten komen. Gods genade is nog maar nauwelijks ontdekt. Je zult je verbazen: we hebben de volle omvang daarvan nog niet gezien.

Jezus is de inspirator bij uitstek. Hij is de bezieler, inblazer, stuwende kracht en gangmaker van het leven dat God jou gunt. Hij is het middelpunt, de sleutel-figuur en held die jouw leven zin en richting geeft. Laat je dan ook door Hem inspireren, elke dag!



IEDEREEN
IS SCHULDIG...



EN IEDEREEN
GEEFT ZIJN SCHULD
DOOR...



AAN EEN ANDER.



HELE GEMEENSCHAPPEN
GEVEN DE SCHULD DOOR...



AAN
ANDEREN...



EN DAT LIJKT NOOIT
OP TE HOUDEN...



TOTDAT JEZUS
VERSCHEIJNT...



HU IS ZONDER SCHULD...



MAAR HIJ NEMT ALLE
SCHULD VAN IEDEREEN
OP ZICH...



DUS HEEFT NIEMAND
NOG EEN REDEN OM
DE ANDER DE SCHULD
TE GEVEN.



JEZUS HEFT ELKE
VEROORDELING OP.



EN ZONDER
VEROORDELING...



IS ER VREDE
OP AARDE!

Januari

Johannes 1:1-18

Verbaas je over Jezus

*Het ware
licht, dat
ieder mens
verlicht ...
Johannes 1:9*

Het woord! Leven! Licht! De eerste woorden van het Johannesevangelie zinderen van betekenis. Ze verbinden God, Jezus en jou met elkaar.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Joh. 1:1).

Het woord van God is de uitdrukking van wie Hij is. Wil je weten wat God vanaf het allereerste begin heeft willen zeggen? Dan moet je naar Jezus kijken. Hij is Gods woord in levenden lijve.

Jezus was er altijd al als Gods woord. Daarom is alles door Hem geschapen toen God door zijn woord alles schiep (1 Kor. 8:6, Kol. 1:16).

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat (Joh. 1:3).

Toen God alles schiep, wilde Hij ook jou al. Hij verlangde naar jou. Hij wilde dat je zou leven, eeuwig zou leven als zijn kind (Ef. 1:4-6).

In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (Joh. 1:4).

Het eerste wat God bij zijn schepping riep was: 'Er zij licht!' (Gen. 1:3). Ook dat slaat op Jezus. Zijn licht is van begin af aan de voorwaarde voor mensen geweest om te leven. Want Jezus verlicht je oorsprong en je toekomst. Hij brengt aan het licht hoe God er voor je wil zijn: als je Vader. Ken je Hem, dan vind je rust aan Gods vaderhart, net als Jezus.

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (Joh. 1:18).

Tip

*Lees Johannes
1 vers 1-18 eens
een paar keer
achter elkaar.*

Johannes 1:1-18

Jezus toont Gods hart voor jou

Luister eens hoe Johannes in zijn evangelie Jezus introduceert. Verbazingwekkend indrukwekkend!

Jezus kwam naar deze wereld als Gods woord – dat ene woord dat tot uitdrukking brengt hoe God er voor ons wil zijn. Hij was mens onder mensen, Gods Zoon voor Gods kinderen, om ons te laten zien dat God er voor ons zal zijn – als onze Vader.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Joh. 1:14).

Johannes de Doper, de grootste profeet van het oude verbond, riep een nieuw begin uit, een veel beter verbond: dat wat God met Jezus allang voor ogen stond.

Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' (Joh. 1: 15).

Het oude verbond, de wet van Mozes, wees ons op onze tekorten, onze zonden en op het falen van onze eigen kracht. Daardoor leek God op afstand. Maar Jezus kwam als de waarheid over Gods bedoeling in ons bestaan: met vergeving, goedheid en genade in overvloed.

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (letterlijk: genade) en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen (Joh. 1:16-17).

Goedheid! Grootheid! Overvloed! Genade! Waarheid! Wil je God kennen en zijn hart voor jou – kijk dan naar Jezus, en blijf naar Jezus kijken. Zo ontdek je hoe God als Vader voor je is en hoe Hij over jou denkt als zijn kind.



*De genade
en de waar-
heid zijn
door Jezus
Christus
gekomen.*

Johannes 1:17

(NBG '51)

Johannes 1:1-18

Jezus laat zien hoe God is als Vader

*Het Woord
is mens
geworden en
heeft bij ons
gewoond.
Johannes 1:14*

In het begin was het woord er al; dat woord was God en werd een mens als wij. Waarom een mens? Zodat het ons duidelijk zou worden wie God is. Van begin af aan wilde God de Vader zijn voor zijn kinderen. Hij schiep mensen naar zijn evenbeeld, zodat ze op Hem zouden lijken (Gen. 1:26).

Maar de mensen keerden zich van hun hemelse Vader af. Daarom leken ze nauwelijks nog op Hem.

Door zelf een mens te worden kon God laten zien hoe Hij als Vader voor zijn kinderen wilde zijn. Gelijk al in de eerste regels van Johannes wordt dan ook gesproken over de bijzondere relatie tussen Jezus en zijn hemelse Vader.

Wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Joh. 1:14).

Die relatie tussen Jezus en God blijft de apostel Johannes benadrukken. Hij raakt er niet over uitgesproken – niet in zijn evangelie, niet in zijn brieven,

niet in de Openbaring die hij zal schrijven. Het heeft hem gegrepen en dat kan het ons ook. In die bijzondere relatie tussen Vader en Zoon kunnen jij en ik namelijk ook opgenomen worden.

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden (Joh. 1:12).

In deze eerste woorden van het evangelie begint het al, die verbazing over Gods goedheid en liefde die dankzij Jezus voor jou en mij beschikbaar zijn gekomen.

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid (letterlijk: genade op genade) overstelpt (Joh. 1:16).

God heeft overvloedige goedheid en genade voor zijn kinderen. Hij wil ons ermee overladen. Zó is God. Zó mag je Hem als Vader kennen. Kijk naar Jezus en je weet het.

Johannes 1:1-18

Jij bent degene van wie Jezus zoveel houdt

In de eerste zinnen van zijn evangelie geeft Johannes een korte samenvatting van wat hij in de rest van zijn boek zal beschrijven. Het gaat erom dat je God zult kennen en zijn liefde voor jou. Hoe dat kan? Door je aan zijn hart te laten drukken, net als Jezus.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen (Joh. 1:18, NBG '51).

Johannes ligt zelf zo aan de borst van Jezus. Je doet dat alleen maar als je weet hoeveel Hij van je houdt. Johannes is daarvan doordrongen. Omdat hij zich er zo bewust van is hoe geliefd hij is kan hij zich zonder schroom tegen Jezus aan nestelen.

Eén van de discipelen, dien Jezus liefhad (letterlijk: van wie Jezus zoveel hield), lag aan de boezem van Jezus (Joh. 13:23, NBG '51).

God wil dat jij ook zo doordrongen bent van zijn liefde. Jezus helpt je daarbij. Geloof maar dat je net zo geliefd bent als Hij, zelfs als je het nog niet begrijpt of voelt. Zeg maar dat je Gods geliefde kind bent; zeg het gerust net zo lang totdat Gods instemming met die woorden jouw hart heeft bereikt.

*De enige
Zoon, die zelf
God is, die
aan het hart
van de Vader
rust, heeft
Hem doen
kennen.
Johannes 1:18*



Johannes 1:1-18

Je bent van een nieuwe soort

*Wie hem wel
ontvingen en
in zijn naam
geloven,
heeft hij het
voorrecht
gegeven om
kinderen
van God te
worden.*

Johannes 1:12

In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes wordt Jezus de eniggeboren Zoon van God genoemd (Joh. 1:14, NBG '51). Jezus was dan ook niet door een man, maar door de heilige Geest verwekt (Mat. 1:20). Hij kwam niet uit de geslachtslijn van Adam voort. Nee, Hij zou een compleet nieuw geslacht op gang brengen.

Want Jezus was wel de eniggeboren Zoon van God, maar Hij zou niet de enige blijven. Dankzij Hem zouden veel meer mensen door de heilige Geest als kinderen van God geboren worden.

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God (Joh. 1:12-13).

Hoe dat kan? Dat staat er: als je gelooft in Jezus. Als je dus niet op je eigen wil vertrouwt, maar op Hem. God heeft dat van begin af aan gewild, omdat Hij altijd al de Vader was die veel kinderen verlangde. Paulus spreekt dan ook niet van de eniggeboren Zoon van God, maar van de eerstgeboren Zoon.

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters (Rom. 8:29).

Als Jezus de eerstgeboren Zoon van God is, dan ben jij de volgende. Jezus is jouw oudste broer geworden, omdat je in zijn familie geboren bent. Je bent van zijn bloed, zijn Geest, zijn leven!

Johannes 1:1-18

Genade gééft

Jezus is Gods cadeau aan ons. Hij komt met Gods genade. Je zou kunnen zeggen dat Hij genade in eigen persoon is.

Genade betekent onverdiende goedheid, onverdiende gunst, onverdiende zegen.

In het Engels heb je twee woorden voor genade: mercy en grace. Ze laten beide kanten van genade zien.

Mercy - wat je wél verdient (straf voor je fouten) heb je niet gekregen.

Grace - wat je níet verdient (geluk, zegen, overvloed) heb je wel gekregen.

Vergeving en zegen, die twee, daar gaat het God om bij zijn genade. De genade die Hij dankzij Jezus voor ons beschikbaar stelt begint allereerst met de vergeving van al onze zonden, om ons vervolgens dan ook rijk te kunnen zegenen.

Genade is het fundament van ons geloof (Rom. 5:2). We geloven dat Gods genade ons heeft vrijgesproken van alle schuld, schaamte en veroordeling.

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.

Efeziërs 2:8

We geloven ook dat Gods genade ons tot zijn kinderen heeft gemaakt en daarmee tot zijn erfgenamen. Daarom geloven we ook dat Gods genade ons geluk betekent. En we geloven dat Hij dat zelf allemaal waarmaakt, omdat genade altijd weer onverdiende gunst is.

Alles wat we zelf proberen te verdienen gaat tegen die genade in. Eigen inspanning, eigen kracht, eigendunk, het mist eeuwigheidswaarde en is allemaal gedoemd te falen. Maar God heeft ons geluk op het oog. Daarom moedigt Hij ons aan om open te staan voor zijn overvloed van genade en daar alles van te verwachten. Zo kan Hij jou en mij alles geven wat Jezus voor ons heeft volbracht.

Ook zo benieuwd wat Hij dan allemaal wil geven? Blijf lezen!