

**JEZUS  
MESSIAS**  
dichtbij

**ark** media

# Hoe gebruik je **DIT BOEK?**

**Dit boek is verdeeld in 34 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een stripverhaal over een deel van Jezus' leven. Daarachter vind je uitleg over dit gedeelte. En er volgen opdrachten die je kunt maken. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit vaste onderdelen.**

## **Het stripverhaal**

Een gedeelte over het leven van Jezus in woord en beeld.

## **Lees zelf**

Waar kun je dit gedeelte uit het leven van Jezus in de Bijbel vinden? Boven het stripverhaal staat het bijbel-gedeelte vermeld.

## **Wie is Jezus?**

Jezus is zo belangrijk, dat Hij in de Bijbel wel meer dan 200 namen kreeg. In dit boek maak je bij elk hoofdstuk kennis met één van zijn namen.

## **Kerntekst**

Dit is een belangrijke bijbeltekst om nooit te vergeten. Je kunt hem uit je hoofd leren.

## **Werkblad**

### **Weet jij 't?**

Vragen om nog eens te bekijken wat je in dit hoofdstuk hebt ontdekt.

### **Doen!**

Elk hoofdstuk heeft een opdracht. Daarmee kun je in praktijk brengen wat je hebt geleerd.

### **Elke dag**

Een bijbelrooster waarmee je een week lang elke dag een bijbelgedeelte kunt lezen die gaat over dit hoofdstuk.

## **Oude schatten**

Honderden jaren voordat Jezus kwam, werd er al veel over Hem opgeschreven in de oudste bijbelboeken. Je maakt een ontdekkingstocht door de hele Bijbel!

## **Extra info**

Allerlei wetenswaardigheden en achtergrondinformatie helpen je om het verhaal nog beter te begrijpen.

## **Nu jij!**

Hoe je dit bijbelgedeelte kunt gebruiken in jouw eigen leven van elke dag. Soms gevolgd door een extra tip.

ISBN 978 90 33818 68 4

NUR 707

JEZUS MESSIAS DICHTBIJ

© 2008 Ark media

Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam

[www.arkmedia.nl](http://www.arkmedia.nl)

Tekst en illustraties: Willem de Vink

Oorspronkelijke uitgave 1996 © Stichting Wereldtaal

Ontwerp omslag en binnenwerk: Renée de Vink

Illustratie omslag: Arjan Wilschut

[www.willemdevink.nl](http://www.willemdevink.nl)

De Bijbelteksten die in dit boek geciteerd worden komen uit de verwoording van de Bijbel volgens 'Het Boek', 2008 uitgave Jongbloed.

Het stripverhaal 'Jezus Messias' uit dit boek wordt ook gebruikt ter ondersteuning van bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk. Coördinatie en uitgifte van de internationale stripedities worden verzorgd door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, 0343-517444, [stripboekproject@wycliffe.nl](mailto:stripboekproject@wycliffe.nl).

Niets in deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

# Wat BETEKENT...

**Avondmaal** Met brood en wijn vieren de volgelingen van Jezus dat ze met Hem zijn gestorven en opgestaan.

**Bidden** Je praat met God, stil of hardop, en je luistert naar Hem.

**Bijbel** Bijbel betekent 'boeken'. In de Bijbel lees je wie God is, hoe Hij over mensen denkt en hoe Hij met ze omgaat.

**Discipel** Leerling van Jezus. Hij koos zelf twaalf leerlingen uit.

**Eeuwig leven** Leven met Jezus, zoals God het heeft bedoeld. Het overwint de dood en kent geen einde.

**Engelen** De onzichtbare boodschappers van God.

**Evangelie** 'Goed nieuws'. Het goede nieuws over Jezus zoals dat werd opgeschreven door de evangelieschrijvers Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

**Geloof** Je vertrouwt erop dat God zal doen en zal geven wat Hij heeft beloofd.

**Genade** 'Onverdiende gunst'. Je mag alles gratis krijgen wat God je wil geven. Dat kan omdat God jouw fouten heeft vergeven toen Jezus jouw zonden op zich nam.

**Gerechtigheid** God heeft gerechtigheid gebracht toen Jezus de straf voor de zonden van de wereld op zich nam. Nu ontvangen mensen dankzij Jezus het recht om Gods kind en erfgenaam te zijn.

**Gods Koninkrijk** Overal waar mensen op God vertrouwen is Gods Koninkrijk.

**Heilige Geest** De Geest van God, waarmee Hij in mensen woont die in Jezus geloven.

**Jezus** De naam van Gods Zoon betekent 'God redt'.

**Kruis** Martelwerktuig waar Jezus vrijwillig aan stierf om onze zonden weg te nemen. Het is het teken geworden van alle volgelingen van Jezus.

**Messias** 'Gezalfde Koning'. Messias (een Hebreeuws woord) is in het Grieks 'Christus'. Jezus Messias wordt ook Jezus Christus genoemd.

**Opstanding** Jezus is opgestaan uit de dood. Hij deelt zijn leven met iedereen die in Hem gelooft.

**Pasen** Het feest waarop de opstanding van Jezus wordt gevierd.

**Satan** De onzichtbare tegenstander van God en mensen (heet ook wel 'de duivel').

**Terugkeer** Als Jezus terugkomt op aarde, blijft niets bij het oude. De hemel en de aarde zullen door God worden vernieuwd.

**Zegen** Al het goede dat God wil geven aan mensen die op Hem vertrouwen.

**Zoon van God** Titel van Jezus. Hij was God die als mens op aarde kwam, als Zoon van God.

**Zonde** De dingen die we doen die tegen God ingaan. Jezus nam de zonde van de hele wereld op zich. Zijn genade is altijd groter dan de zonde.



# De tijd waarin JEZUS KWAM

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in Israël. We noemen Hem Jezus Messias of Jezus Christus. Dat betekent dat Hij koning is. Maar Hij is niet zomaar een koning. Jezus wordt 'de Zoon van God' genoemd en ook 'de Zoon van mensen'. Dat betekent dat Hij bij God hoort én bij de mensen. De geschiedenis van Jezus' leven staat beschreven in de Bijbel. Het is het meest vertelde verhaal aller tijden!

## Jezus' geboorte

De moeder van Jezus was Maria. Toen Jezus geboren werd, was Maria nog niet getrouwd. Ze was nog maagd. Maar God zorgde ervoor dat Jezus geboren kon worden. Dit wonder werd al aangekondigd in de bijbelboeken die ver vóór Jezus' tijd geschreven waren. Jezus werd niet geboren als een held of een bijzonder geval. Hij werd geboren in een stal, omdat er nergens anders plaats was.

## De Bijbel

Het verhaal van Jezus staat in de Bijbel. Er is geen boek dat meer gelezen werd (en wordt!) dan de Bijbel. Het is een boek vol boeken. Het duurde 1500 jaar om al die boeken te schrijven. Zo'n 1900 jaar geleden was de Bijbel af. In de Bijbel staan allerlei verhalen hoe God bezig is met mensen. Het verhaal van Jezus laat het beste zien wie God is.

## Jezus' tijd

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Dat is dus ongeveer 2000 jaar geleden. Mensen reisden toen te voet of op een ezel, kameel of paard. In Nederland en België woonden de Batavieren, Friezen en Kaninefaten. Zij konden niet schrijven of lezen. Dat konden sommige andere volkeren wel. Zoals de Joden in Israël. Zij worden wel 'volk van het boek' genoemd. In dat boek, de Bijbel, spreekt God. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. En Hij wil vriendschap sluiten met alle mensen. Dat maakt Jezus duidelijk!

## 4x het verhaal van Jezus

In de Bijbel staan 4 boeken die het leven van Jezus beschrijven. Die boeken heten 'de vier evangeliën'. Ze zijn genoemd naar de schrijvers. Zij leefden allemaal in dezelfde tijd als Jezus.

**Mattheüs** werkte eerst bij de belastingdienst, voordat hij Jezus ging volgen.

**Marcus** was nog een tiener toen Jezus aan het werk was.

**Lucas** was arts van beroep. Hij kende Jezus niet persoonlijk, maar deed veel interviews onder tijdgenoten.

**Johannes** was ook een volgeling van Jezus. Hij noemde zichzelf 'de discipel van wie Jezus zoveel houdt'.

## Israël in Jezus' tijd

**Hoofdstad:** Jeruzalem.

**Provincies:** Galilea, Samaria, Judea.

**Oppervlakte:** Ongeveer 28.000 km<sup>2</sup> (kleiner dan Nederland of België).

**Klimaat:** Subtropisch. Met warme, droge zomers en zachte, vochtige winters.

**Politiek:** Vanaf 63 voor Christus zijn de Romeinen de baas in Israël.

**Regering:** De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus regeert in Israël. Tiberius is zijn baas. Hij is de keizer van het Romeinse Rijk.

**Godsdienst:** Jodendom. Zij hebben een tempel in Jeruzalem, priesters die allerlei werk doen voor de godsdienst en de godsdienstleraren, zoals de Farizeeërs.

**Talen:** Hebreeuws (de oude taal van de Joden), Aramees (de spreektaal), Grieks (de internationale taal), Latijn (de taal van de Romeinen).



Boeken werden geschreven op boekrollen van perkament of dierenhuid.

# Daar is Jezus! 1

Lees zelf Mattheüs 3 vers 1-17



WAAROM KOMEN ZOVEEL MENSEN SAMEN BIJ DE RIVIER?



MAAK JE KLAAR, WANT HET KONINKRIJK VAN GOD KOMT!



BEGIN EEN NIEUW LEVEN!



DE BIJL VAN GODS OORDEEL LIGT AL KLAAR BIJ DE WORTELS VAN DE BOMEN...



ELKE BOOM DIE GEEN GOEDE VRUCHT GEEFT, WORDT OMGEKAPT EN IN HET VUUR GEWORPEN!



DAN MOGEN WE ALLEMAAL WEL OMGEHAKT WORDEN! WANT WIE IS IN STAAT OM GOED TE LEVEN?



PRECIES! GODS OORDEEL KUN JE NIET ONTLOPEN! MAAR NA MIJ KOMT ER IEMAND DIE JE VAN BINNENUIT KAN VERANDEREN.



GEEF TOE DAT JE NIET DELGT! WIL JE VAN NU AF AAN ECHT ANDERS GAAN LEVEN? LAAT JE DAN DOPEN IN HET WATER!



ZO LAAT JE ZIEN DAT JE EEN NIEUW LEVEN WILT BEGINNEN!



DE PREDIKER BIJ DE RIVIER WORDT JOHANNES DE DOPER GENOEMD.

HET GAAT NIET OM MIJ. IK BEREID DE KOMST VOOR VAN IEMAND DIE ZAL LATEN ZIEN WIE GOD IS. HIJ ZAL JE DOPEN MET GODS GEEST EN MET GODS VUUR. DAT VERANDERT JE RADICAAL!



EN DAN...



IK ZOU DOOR U GEDOOPT MOETEN WORDEN!



DOE NU MAAR. OP DEZE MANIER DOEN WE WAT GOD VAN ONS VERLANGT.



DAN KLINGT ER EEN STEM UIT DE HEMEL...

JA! JIJ BENT MIJN ZOON VAN WIE IK ZOVEEL HOUD! JIJ BENT DE MAN VAN MIJN HART!



VADER, DAT UW KONINKRIJK ZAL KOMEN EN UW WIL ZAL GEBEUREN!

# 1 Daar is JEZUS!

Een profeet in Israël! Dat is in 450 jaar niet voorgekomen. Daarom komen de mensen massaal op Johannes de Doper af.

Wat is er zo bijzonder aan een profeet? Hij is een zegsman van de Here God. Hij spreekt namens God. Soms gaat het om fijne dingen. Maar vaak ook om dingen die moeten veranderen. Dat moet hij dan vertellen aan de mensen. Of die nu willen luisteren of niet.

Kon iedereen in Israël zomaar zeggen: ik ben een profeet? Kon iedereen zomaar spreken namens God? Helemaal niet. Want als je iets zei dat niet klopte, dan werd je gestenigd. Toch heeft Israël veel profeten gehad. Mozes was een hele beroemde. En Elia. Veel profeten schreven in boeken op wat ze van God te horen kregen. Zoals David met zijn boek vol Psalmen, en Jesaja.

Eén ding valt op. Alle profeten in de Bijbel wijzen naar de Messias. Hij is de redder die door God wordt beloofd. De man die komen zal om alles goed te maken, zoals God het wil. Logisch dat de mensen uitkijken naar deze Messias. Al meer dan 1500 jaar spreken de profeten over Hem. Maar Hij is er nog steeds niet...

Totdat Johannes de Doper komt. Als de grenswachter van een nieuwe tijd. Want hij praat niet alleen over de Messias. Hij wijst Hem ook aan!

## Kerntekst

“Kijk! Het offerlam van God!  
Hij neemt de schuld  
van de wereld op zich.”

Johannes 1 vers 29

## WIE IS Jezus?

### Geliefde Zoon

*Een stem uit de hemel zei:*

*“Dit is mijn geliefde Zoon.*

*Hij verheugt mijn hart”*

*(Mattheüs 3:17).*

Jezus is Gods lieveling. Dege-  
ne waar God heel blij mee is.  
Hij is Gods geliefde Zoon!  
Jezus laat zich dopen in  
water, hoewel Hij helemaal  
niets slechts heeft gedaan.  
Maar Hij doet ‘t omdat God  
het wil. En omdat Hij van  
God houdt.

Er is grote liefde tussen God  
de Vader en Jezus de Zoon.  
Daarom gaat de hemel voor  
Hem open. Marcus schrijft  
in zijn boek zelfs dat de he-  
mel wordt opengescheurd.  
Zo graag wil God vertellen  
hoeveel Hij van Jezus houdt.  
“Mijn geliefde Zoon!”

## NU JIJ!

De Here God had een plan met het leven van Johannes de Doper. Dat plan had Hij al lang in gedachten. Het stond opgeschreven in de oude boeken. God had ook een plan met de Here Jezus. Van niemand is ooit zoveel vooraf beschreven als van Hem.

Maar weet je dat God ook een speciaal plan heeft met jouw leven? In de Bijbel staat dat Hij ieder mens al kent van vóór zijn geboorte. Ben je benieuwd wat God met jou van plan is? Vertrouw op Hem, jij bent zijn geliefde kind!



### DE BIJBEL - boek van beloftes

De Bijbel is een bijzonder boek. Daarin heeft God zijn beloftes vastgelegd. Op die manier zegt Hij: “Daar houd Ik Mij aan!” Als je beloftes op papier vastlegt, noem je dat een testament. De Bijbel is verdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament staat ongeveer 4000 jaar geschiedenis opgeschreven. De geschiedenis van God met mensen en vooral de geschiedenis van God met het volk Israël. De verhalen van het Nieuwe Testament spelen zich af binnen een tijd van 100 jaar. Het gaat hierin om Jezus de Messias en wat Hij betekent voor de hele wereld. Wie het Nieuwe Testament kent, begrijpt ook veel beter het Oude Testament.

In het Oude Testament staan allerlei aankondigingen (profetieën) over de Messias. Wel meer dan 300. In het Nieuwe Testament worden die profetieën werkelijkheid in het leven van Jezus. Dankzij Jezus wordt volledig duidelijk wat God bedoelt. Zijn beloften gelden voor iedereen die in Jezus gelooft.



In de oude boeken van Israël wordt een wegbereider voor-  
speld. Hij zal de komst van de Messias voorbereiden. De  
profeet Jesaja schreef er al over. Dat was 750 jaar voordat  
Johannes de Doper optrad.

*Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: “Baan een weg in de woestijn voor de HERE; maak een rechte weg door de wildernis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de HERE zien” (Jesaja 40:3-5).*

**Oude Testament**

- 4000 jaar geschiedenis
- Meer dan 300 profetieën: "De Messias zal komen!"

**Nieuwe Testament**

- 100 jaar geschiedenis
- De profetieën vervuld: "De Messias is gekomen!"

**weet JIJ 'T?**

1. Waarom heet Johannes 'de Doper'?

2. Hoe lang was er geen profeet in Israël geweest voordat Johannes de Doper kwam?

3. Namens wie spreekt een profeet?

4. Naar wie wijzen alle profeten?

5. Wat is een testament?

6. Hoeveel profetieën over de Messias staan er in het Oude Testament?

- O Meer dan 10
- O Meer dan 100
- O Meer dan 300

7. Wie noemt Jezus 'Geliefde Zoon'?

**DOEN!**

De naam Jezus betekent 'de HERE redt.'  
Zoek zelf op in het woordenboek:

Messias betekent:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Christus betekent:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIP**

Hieronder vind je voor elke dag een bijbeltekst. Lees die maar. Je ontdekt daarin nog veel meer over alles wat je in deze les hebt geleerd!

**Elke dag**

- Zo Johannes 1:6
- Ma Mattheüs 3:1-6
- Di Mattheüs 3:7-12
- Wo Mattheüs 3:13-17
- Do Johannes 1:1-9
- Vr Johannes 1:10-15
- Za Johannes 1:16-18

**HET IS AAN HET BEGIN VAN ONZE JAARTELLING ALS JOHANNES DE DOPER IN ISRAEL DE KOMST VAN DE MESSIAS VOORBEREIDT. ISRAEL IS IN DIE TIJD EEN ONBELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET GROTE ROMEINSE WERELDRIJK.**

**HET JOODSE VOLK IN ISRAEL VOELT ZICH MACHTELOOS EN ONDERDRUKT. DE MENSEN VERLANGEN NAAR DE MESSIAS. HIJ IS DE VERLOSSER DIE IN DE OUDE JOODSE BOEKEN WORDT VOORSPELD. DEZE MESSIAS ZAL GODS RECHT LATEN ZEGEVIEREN.**

**BIJ DE RIVIER DE JORDAAN WIJST JOHANNES DE DOPER NAAR JEZUS.**

**KIJK! HET LAM VAN GOD DAT DE ZONDE VAN DE WERELD WEGNEEMT!**

**NA ZIJN DOOP LEIDT GODS GEEST JEZUS DE WOESTIJN IN...**

**HIJ IS VEERTIG DAGEN EN NACHTEN IN DE WILDERNIS. AL DIE TIJD EET HIJ NIETS. BIDDEND EN VASTEND KRIJGT HIJ MEER ZICHT OP ZIJN TAAK.**

**OM TE SLAGEN MOET JEZUS GODS BEDOELING DUIDELIJK MAKEN IN DE WERELD. HET IS GODS PLAN DAT DE MENSEN VERLOST WORDEN UIT DE GREEP VAN DE DOOD.**

**JEZUS ZAL HET GEVECHT AAN GAAN MET SATAN, DE ONZICHTBARE MACHTHEBBER VAN DE DUISTERNIS. DEZE VIJAND VAN GOD REGEERT DE WERELD MET DOOD EN VERDERF.**

**JA VADER, IK WIL DOEN WAT U WILT!**



# De onzichtbare STRIJD 2



MAAR DE TEGENSTANDER FLUISTERT JEZUS GEDACHTEN IN DIE HEM WEG MOETEN LOKKEN VAN GODS OPDRACHT.

ALS U GODS ZOON BENT, VERANDER DEZE STENEN DAN IN BROOD!

NEE! WANT IN DE BOEKEN STAAT GESCHREVEN: 'NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN, MAAR ALLEREERST VAN ELK WOORD DAT GOD SPREEKT!'



ALS U GODS ZOON BENT, LAAT U DAN ZIEN EN SPRING VAN DIT TEMPELDAK. STAAT ER NIET DAT DE ENGELEN U ZULLEN DRAGEN?

NEE! ER STAAT OOK 'U ZULT DE HEER UW GOD NIET UITDAGEN!'



KIJK! IK ZAL U ALLE MACHT OP AARDE GEVEN ALS U VOOR MIJ BUIGT EN MIJ AANBIDT!

GA WEG SATAN! WANT ER STAAT GESCHREVEN 'U ZULT DE HEER UW GOD AANBIDDEN EN ALLEEN HEM DIENEN!'



DAARNA LAAT SATAN JEZUS VOORLOPIG MET RUST. ER KOMEN ENGELEN OM JEZUS TE DIENEN...



JEZUS IS VOL VAN DE HEILIGE GEEST ALS HIJ TERUG GAAT NAAR GALILEA. IN DEZE DICHTBEVOLKTE PROVINCIE IN HET NOORDEN VAN ISRAEL GROEIDE HIJ OP. ONDERWEG SLUITEN ENKELE MENSEN ZICH BIJ HEM AAN. ZE ZIJN BENIEUWD OF JEZUS DE MESSIAS IS WAAR DE PROFETEN AL OVER SCHREVEN...

## WIE IS Jezus?

### Zoon van God

*Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is (1 Johannes 5:6).*

Jezus hoeft niet te bewijzen dat Hij de Zoon van God is. Satan probeert Hem uit zijn tent te lokken. "Als je Gods Zoon bent, doe dan eens dit of dat..." Maar Jezus trapt er niet in. God heeft gesproken. En dat is genoeg. Hij hoeft Gods liefde niet te verdienen. Hij is Gods geliefde Zoon, omdat God dat heeft gezegd. En God heeft het laatste woord!

**Een bezetting is nooit leuk. Iemand anders is de baas. Hij kan met jou en je land doen wat 'ie maar wil. Israël wordt in de tijd van Jezus bezet gehouden door de Romeinen. Maar voor Jezus is dat het probleem niet. De hele wereld is bezet gebied. Onzichtbaar, weliswaar. Maar heel goed merkbaar. Dáár ligt de strijd.**

De Here God zou moeten regeren in de wereld. Met liefde en rechtvaardigheid. Hij is immers de Schepper van alles? Maar Satan houdt de wereld in zijn greep. En daarom ziet de wereld er niet zo uit als het zou moeten.

Satan betekent 'tegenstander'. Hij is de vijand van God en van mensen. Satan is een afvallige engel die eigenlijk zelf als God wilde zijn.

Satan wordt ook wel 'duivel' genoemd. Dat betekent 'lasteraar': iemand die de ander vals beschuldigt. Hij heeft een slimme truc bedacht om de baas te worden in de wereld. Als de mensen maar naar hem luisteren! En dat doen ze. Daardoor is de wereld bezet gebied.

Satan is een onzichtbare vijand. Hij voert zijn strijd in onze gedachten. Maar God wil dat we naar Hem luisteren.

Als we op Hem vertrouwen, verliest Satan. Strijden is dus rustig blijven vertrouwen op Gods Woord. Dat doet Jezus ook in de woestijn.

### Kerntekst

**De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel spoedig onder uw voeten wordt vermorzeld. Ik wens u de genade van de Here Jezus toe.**

Romeinen 16 vers 20

# OUDE schatten

De aarde is bezet gebied. Omdat de mensen naar Satan hebben geluisterd. Dat kun je al lezen in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel. Daar lees je tegelijk

de eerste aanwijzing over de Messias en zijn overwinning. Het zaad van de vrouw (Jezus, die uit de maagd Maria werd geboren) zal de kop van de slang (van Satan) vermorzelen!

*“De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen” (Genesis 3:15).*

## Wat is zonde?



1. Je doel missen.
2. God niet nodig hebben.
3. Iets anders denken of doen dan God heeft gezegd.

Zonde houdt je weg van God. Daarom brengt zonde de dood. Maar God wil dat we eeuwig zullen leven met Hem. Luister wat Hij daarover zegt. En vertrouw daarop!



# NU JIJ!

**Heb je 't door? Die onzichtbare strijd? Die speelt zich af in je gedachten. Het gaat erom wie je vertrouwt. Zeg nee tegen verkeerde gedachten. Zeg ja tegen alles wat God zegt.**

Zeg nee tegen haat.  
Zeg nee tegen leugens.  
Zeg nee tegen jaloezie.  
Zeg nee tegen trots.  
Zeg nee tegen hebberigheid.  
Zeg nee tegen onreinheid.

Zeg ja tegen de Here Jezus.  
Zeg ja tegen Gods grote liefde voor jou.  
Zeg ja tegen al het goede dat God over jou zegt.  
Zeg ja tegen alles wat God je graag wil geven.

## TIP

Gods woord, de Bijbel, helpt je om nee te zeggen tegen verkeerde gedachten. En de Heilige Geest van God, die je kracht wil geven, helpt ook mee. Jezus, die in jou is, is sterker dan de bezetter van deze wereld!

# weet JIJ 't?

1. Van wie is de wereld?

Maar wie houdt de wereld bezet?

2. Wat betekent 'Satan'?

Wat betekent 'de duivel'?

3. Wat is zonde?

4. Waar voeren wij de 'onzichtbare strijd'?

- In de woestijn
- In het leger
- In onze gedachten

5. Hoe strijden we tegen de duivel?

6. In de eerste profetie over de Messias in de Bijbel (Genesis 3:15) staat:

- De Messias is een vijand van de vrouw
- De Messias overwint de slang door zijn kop te vermorzelen
- De Messias komt nog lang niet

7. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is?

# DOEN!

**Vul in deze bijbeltekst je eigen naam in:**

Want God heeft zoveel liefde voor \_\_\_\_\_, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat \_\_\_\_\_, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

## Elke dag

- Zo** Jakobus 4:7
- Ma** Mattheüs 4:1-4
- Di** Mattheüs 4:5-7
- Wo** Mattheüs 4:8-11
- Do** Genesis 3:1-6
- Vr** Genesis 4:3-7
- Za** 1 Johannes 3:7-8