

minidagboek
Jezus en **jij**

Tekst:
Willem de Vink

Illustraties:
Arjan Wilschut, Timo Visser
en Willem de Vink



Jezus en jij
Minidagboek
Vink, Willem de

ISBN 978-90-8601-101-8
NUR 248, 707

Boekverzorging: Marian de Vink
Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser, Willem de Vink

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, tenzij anders aangegeven.

© 2012 UITGEVERIJ BENJAMIN - HEERENVEEN
Alle rechten voorbehouden.

Uitgeverij Benjamin is onderdeel van Uitgeversgroep Jongbloed te Heerenveen. www.jongbloed.com

Vooraf



Niemand is zo bijzonder als Jezus. Echt – leer je Hem kennen, dan kun je niet genoeg van Hem krijgen. Daarom heeft Hij ook zo veel namen. Je vindt er in de Bijbel wel meer dan tweehonderd. In dit dagboek bekijken we er veertig.

Doe je mee? In veertig dagen kun je veertig keer Jezus bewonderen! En elke keer jouw reactie geven. Tip: doe het hardop, dat maakt je blij.

Goed idee! Als je meer wilt lezen, kun je twee dingen doen. Je kunt de Bijbel erbij pakken, of de Tienerbijbel. In dit dagboek staat bij elke dag een verwijzing naar de een en naar de ander.

De illustraties in dit boek komen uit de Tienerbijbel.

Willem de Vink

Sleutelwoorden in de Bijbel

Christus – Grieks voor ‘Gezalfde’, in het Hebreeuws ‘Messias’ (Jezus is de gezalfde Koning, en jij bent ook gezalfd met de heilige Geest)

Eeuwig leven – Leven van Jezus’ kwaliteit (dat nu al is begonnen en dat zelfs de dood overwint)

Evangelie – Blijde boodschap (dat Jezus redt en mensen gelukkig maakt)

Geloof – Zeker weten, ook wat je nog niet ziet (omdat je op Jezus vertrouwt)

Genade – Gods onverdiende gunst (honderd procent voor jou beschikbaar dankzij Jezus)

Gerechtigd – Goedgekeurd, gekwalificeerd (om Gods kind en erfgenaam te zijn)

Gods Koninkrijk – Overal waar mensen samen met Jezus regeren (over alles wat ze meemaken)

Heilig – Apart gezet (Jezus voor jou en jij voor Jezus)

Hoop – Nu vertrouwen dat de toekomst goed en veilig is (en in de hemel voor eeuwig vaststaat)

Jezus – De naam van Gods Zoon betekent ‘God redt’ (jou – uit elke zonde en veroordeling)

Kruis – Romeins martelwerktuig waar Jezus vrijwillig aan stierf (om jouw zonden weg te nemen)

Licht – Zicht op redding, voorspoed en geluk (die God aan zijn kinderen geeft)

Liefde – God is liefde (dat heeft Jezus bewezen)

Luister – Jezus’ heerlijkheid, glorie, glans, waarde (die Hij deelt met jou)

Vader – Zo noemt Jezus God (en zo mag jij God ook noemen)

Waarheid – Jezus zelf (en alles wat Hij voor ons heeft volbracht)

Zegen – Goede woorden van God (die Hij zelf voor jou waarmaakt)



Redder

De naam Jezus betekent 'God redt'. Een engel vertelde dat Jezus zo moest heten. Een oude man profeteerde bij Jezus' geboorte dat Hij de redding zou zijn voor alle volken. De Here Jezus heeft ook jou gered. Waaruit? Uit de straf voor je slechte dingen, uit elke veroordeling, zelfs uit de angst voor de dood. Je bent gered om voor altijd met Jezus te leven.

Zelf lezen

Lucas 2 vers 21-33

Om te onthouden

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Lucas 2 vers 11

Jouw reactie

Dank u Jezus, dat u mij gered hebt uit alle slechtheid. Dankzij u mag ik nu genieten van Gods goedheid.



Geliefde Zoon

De Here God scheurde de hemel open. Dit had Hij altijd al willen zeggen: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde!' Hij zei dat tegen Jezus. Maar Hij zegt dat ook tegen jou. Vandaag blijft de hemel niet gesloten. Nee, God wil je laten weten hoe veel Hij van je houdt. Kijk naar Jezus. Zo veel als Hij van Jezus houdt, zo veel houdt Hij van jou.

Zelf lezen

Marcus 1 vers 9-11

Om te onthouden

Wij hebben Gods liefde, die in ons is,
leren kennen en vertrouwen daarop.

1 Johannes 4 vers 16

Jouw reactie

Dank u vader, dat u van mij
houdt. Ik ben uw geliefde kind,
in wie u heel veel plezier hebt.
Dat weet ik, omdat u Jezus
voor mij over had.





DAG

3 Overwinnaar

Satan wil je altijd laten twijfelen. Is God wel zo goed? Ben ik wel zo geliefd? Soms heb je het gewoon moeilijk. Dan moet je weten dat Satan een leugenaar is. En dat Jezus altijd gelijk heeft. Jij bent met Jezus meer dan overwinnaar. Als je zegt wat Jezus zegt, moet Satan zwijgen.

Zelf lezen

Matteüs 4 vers 1-11, Openbaring 6 vers 2

Jouw reactie

Ik weet zeker dat u goed bent, vader. En ik geloof ook dat u zielsveel van mij houdt. Dat blijf ik zeggen, want dat helpt me om te beseffen dat ik dankzij Jezus meer dan overwinnaar ben.

Om te onthouden

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Romeinen 8 vers 37 (NBG '51)

4 Eniggeboren Zoon van God

Jezus heet de eniggeboren Zoon van God, omdat Hij direct uit God de Vader is geboren. Maar Hij is niet de enige gebleven. Hij is ook de éérstgeboren Zoon van God. Omdat Hij het mogelijk heeft gemaakt dat jij en ik ook uit God de Vader worden geboren. Als je in Jezus gelooft, ben je net zo'n kind van God als Hij.

Zelf lezen

Johannes 3 vers 1-17

Om te onthouden

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

Romeinen 8 vers 29

Jouw reactie

Dank u Vader, dat u mijn vader bent geworden. Ik ben opnieuw geboren, nu als uw kind. Ik geloof dat, omdat ik in Jezus geloof. Dank u dat ik op Jezus mag lijken, op mijn oudste broer!

